

حَا نُهَوَا نَبَلَا سَوَحَّوْ. اُحَا هَوَّوْ هُوْبِي حَجْتَعُدَا. هَوَّوْ وَسَعْبِي
حَا سَتَّوْ. هَوَّوْ سَبْرَ حَسْبِي. هَوَّوْ مَقْرَبِي مَقْرَبِي سَبْرَ حَسْبِي. هَوَّوْ
سَعْبِي. هَا سَحَلَبِي.

Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisi ile bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin.

Ruhta ateşli olun.

Romalılar 12: 9-10

هَوَّوْ مَقْرَبِي مَقْرَبِي اِيَا هَا نَعْمَوْ. اُو هَا اُسْتَوْ. حَا لَأُوْحَوْ وَحُنَا وَحَا.
اُحَا مَوَّوْ حَا نَبِي وَنَجَبِي. هَا هَوَّوْ سَبَبِي حِيْحِي نَعْمَوْ. هَا اَفِيْحَوْ
حَا نَبِي حَبَدَا سَكُ حَبَدَا. اُحَا نَدَحَلَا حَوْ وَاِحْبَوْ اُحَا مَبْرَ حَتَّوْ
فَدَوْ. هَا مَحْسَا اُسَ وَجِي حَوَّوْ. حَمَ قَا حِي مَلَمَا حَبَوْ.

Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.

Romalılar 12: 16-18

هَا نَبِي مَقْرَبِي حَا اِسْتَوْ. اُحَا سَبْرَ حَسْبِي. حِي وَحَسْبِي سَبْرِي: نَعْمَا
مَلَمَا.

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur.

Romalılar 13: 8

هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا. هَكَذَا حَسُنَا. سُبُّ وَبَسُّ.

Kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim.

Romalılar 14: 19

هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا. هَكَذَا حَسُنَا. سُبُّ وَبَسُّ.
وَإِحْسَانًا.

Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin.

Romalılar 15: 7

حَا لَأَمَّا فَكَلِمَاتُ حَقِّئًا. أَلَا فَكَلِمَاتُ هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا. هَكَذَا حَسُنَا. سُبُّ وَبَسُّ.

Bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit şekilde gözetsin.

1 Korintliler 12: 25

أَيُّهَا سَبُّ حَسَانًا هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا. هَكَذَا حَسُنَا. سُبُّ وَبَسُّ.
أَلَا حَسَانًا هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا. هَكَذَا حَسُنَا. سُبُّ وَبَسُّ.
«حَسُنَا. وَبَسُّ حَسَانًا هَوَ مَا حُكِّمُوا مَحْكَمًا تَبَرُّوا.»

Siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”

Galatyalılar 5: 13-14

أَيُّدِهٖ وَبِحُلُوْمِهَا تَكْفُرُوْنَ بِهٖ كَقَوْمِ اَلَّذِيْنَ هُنَالِكَ مَخْلُوْعَةٌ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ : اَسْمٰى وَتِلْكَ اَمَامُ حَقِّهٖ . اَلْحٰى وَاَلْبَسَمُ مَنَعَهُ وَتَقَصَّصَهُ مَرْقُتًا : اَلْحَظُّوْا اَنَّهٗ كَلِمَةٌ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ . اَلْحَظُّوْا اَنَّهٗ كَلِمَةٌ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ . اَلْحَظُّوْا اَنَّهٗ كَلِمَةٌ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ .

Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz O’nun sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden ayırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

Efesliler 4: 20-24

اَلَّذِيْنَ كَفَرَ بِرَبِّهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ . اَلْحَظُّوْا اَنَّهٗ كَلِمَةٌ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ .

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.

Efesliler 4: 32

اَلَّذِيْنَ كَفَرَ بِرَبِّهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ وَتَكْفُرُوْنَ بِهٖ .

Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü Birbirinize bağımlı olun.

Efesliler 5: 21

هَمْزٌ حَسْبُهَا أَوْ حَمْدٌ سَلَامٌ مَبْدَأُ حَا أَحَدٌ هَا. أَلَا حَصْبَةٌ لَهَا وَحُتْلَا. كَلِمٌ
حَسْبُهَا أَسْبُ وَحَسْبٌ وَحَسْبٌ تَسْفُد. هَا أَيْمٌ وَبَعْمَةٌ تَلْزَم. أَلَا كَلِمٌ أَوْ سَحْبٌ هَا.

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya a boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün sayın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

Filipliler 2: 3

هَمْزٌ حَسْبُهَا أَوْ حَمْدٌ سَلَامٌ مَبْدَأُ حَا أَحَدٌ هَا. أَلَا حَصْبَةٌ لَهَا وَحُتْلَا. كَلِمٌ
حَسْبُهَا أَسْبُ وَحَسْبٌ وَحَسْبٌ تَسْفُد. هَا أَيْمٌ وَبَعْمَةٌ تَلْزَم. أَلَا كَلِمٌ أَوْ سَحْبٌ هَا.

Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekenden şikayeti varsa, Rab'Bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Koloseliler 3: 13

هَمْزٌ حَسْبُهَا أَوْ حَمْدٌ سَلَامٌ مَبْدَأُ حَا أَحَدٌ هَا. أَلَا حَصْبَةٌ لَهَا وَحُتْلَا. كَلِمٌ
حَسْبُهَا أَسْبُ وَحَسْبٌ وَحَسْبٌ تَسْفُد. هَا أَيْمٌ وَبَعْمَةٌ تَلْزَم. أَلَا كَلِمٌ أَوْ سَحْبٌ هَا.

Birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

1 Selanikliler 4: 18

هَمْزٌ حَسْبُهَا أَوْ حَمْدٌ سَلَامٌ مَبْدَأُ حَا أَحَدٌ هَا. أَلَا حَصْبَةٌ لَهَا وَحُتْلَا. كَلِمٌ
حَسْبُهَا أَسْبُ وَحَسْبٌ وَحَسْبٌ تَسْفُد. هَا أَيْمٌ وَبَعْمَةٌ تَلْزَم. أَلَا كَلِمٌ أَوْ سَحْبٌ هَا.

Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.

1 Selanikliler 5: 11

حُتِّبَ فِي مَقْعَةٍ أُتْسَ: وَوَه كَمَقْعَتِكُمْ. هَكَذَا كَلِمَةٌ تَعْمَلُ. هَصْحَه لِحْتًا
وَمَسْتَلًا. هَالِكَةٌ وَوَسْعَةٌ كَلِمَةٌ. هَالِكَةٌ وَوَه وَوَحْلًا إِيْمَ مَقْعَةٍ جَبْعًا سَكَا
جَبْعًا تَعْنِي: أَلَا حَكَايَةَ هَالِكَةً وَوَحْلًا. كَلِمَةٌ سَبْرًا. هَالِكَةٌ كَلِمَةٌ.

Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.

1 Selanikliler 5: 14-15

هَسْبُهُ سَبْرٌ حَسْبٌ حَسْبُهُ وَسَبْرًا وَوَحْلًا لِحْتًا.

Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünün.

İbraniler 10: 24

هَسْبُهُ فِي مَقْعَةٍ هَكَلًا سَبْرٌ حَسْبٌ. هَسْبُهُ مَقْعَةٍ سَبْرًا سَبْرًا
وَلَا اِهْوَ.

Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.

Yakup 5: 16

هَمُّمٌ كَلِمَةٌ: سَبْرًا سَبْرًا كَلِمَةٌ سَبْرًا تَعْنِي: مَقْعَةً هَكَلًا
وَتَعْنِي. هَسْبُهُ وَسَبْرًا اِهْتِنًا وَوَحْلًا. هَالِكَةٌ إِيْمَ مَقْعَةٍ مَقْعَةً وَوَحْلًا
لِحْتًا: مَقْعَةٌ حَسْبُهُ: أَسْرٌ وَوَحْلًا لِحْتًا وَوَحْلًا مَقْعَةً وَوَحْلًا.

Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Herbiriniz hangi ruhsal aramağani aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmek için kullanın.

هَٰؤُلَاءِ كَتَبْنَا أَمَّا حَبْرَهُ لَصَفْتَمَهُ . هَٰؤُلَاءِ كَلِمَةُ سَبْرًا مَّصْبُوحًا وَحُنًا كَمَا
سَبْرًا . قَدْ كَلِمًا هَفَّوْكَ هِ هِ وَأَكْبِ وَصَدًا وَصَبَّ هَ لَصَقْبًا مَوْ د لُحْبًا .

Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllüğü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçakgönüllüler lütfeder.

Derleyen Yusuf Beğtaş