

تَحْبِيْطُكَ : عَالِمٌ دَّاحِلٌ . سَهْلٌ : فَخْرٌ هَيْئِي .
مَهْلِكٌ : كَلِمَةٌ دَّاحِلَةٌ خَيْرٌ لِمَنْ دَسَّحَبَتْ .
ح : كُنْ كَمَا تَكُنْ ، فَتَكُنْ كَمَا تَكُنْ . ح : كَلِمَةٌ دَّاحِلَةٌ
حَلْمٌ !

حَلْمٌ دَّاحِلٌ

(حَلْمٌ دَّاحِلٌ : حَلْمٌ دَّاحِلٌ)

Bilgi ve Cehalet

Bilgi tekildir; cehalet çoğuldur.

Bilge azdır; cahil çoktur.

Bilgeler yalnızdır; cahiller gürühtür.

Bilgi zordur; cehalet kolaydır.

Bilge dinler; cahil konuşur.

Bilge var olanı gözlemler ve anlatır; cahil kurgular ve varsayar.

Bilgi derindir; cehalet sığdır.

Bilgi kazanılır; cehalet bulaşır.

Bilge yaratır; cahil yok eder.

Bilge iyileştirir; cahil öldürür.

Bilgi zordur ama hayatı kolaylaştırır; cehalet kolaydır ama hayatı zorlaştırır.

Bilgi pahalı görünür ama hayata bereket kazandırır; cehalet ucuzdur ama hayatı yoksullaştırır.

Bilge sessizdir, cahil yaygaracıdır.

Bu sebeple cahilin sesi bilgenin sesini bastırır.

Cehalet gelirken bedava gelir, giderken her şeyi götürür!

Anooshirvan Miandji (alıntıdır)